

EIDD Stockholm deklARATIONEN©

”Good design enables, bad design disables”
(Godt design gør det muligt, dårligt design gør det umuligt).

Indledning

Umiddelbart efter grundlæggelsen i 1993 udviklede European Institute for Design and Disability (EIDD) sin mission: ”Enhancing the quality of life through Design for All” (At forøge livskvalitet via design for alle).

Efter ti år som europæisk platform for Design for Alle, hvor der er udviklet eksterne relationer og en intern struktur i form af nationale medlemsorganisationer, firmamedlemskaber og personlige medlemskaber i seksten europæiske lande, mener EIDD, at tiden er kommet til at udfærdige en Design for Alle deklARATION.

Design for Alle har sine rødder dels i 1950’ernes skandinaviske funktionalisme og dels i 1960’ernes ergonomidesign. Det har også en samfundspolitisk baggrund i skandinavisk velfærdspolitik, som i slutningen af 1960’erne i Sverige skabte begrebet ”Et samfund for alle” primært i forhold til tilgængelighed. Denne ideologiske tankegang slog senere igennem i de Forenede Nationers standardregler om lige muligheder for handicappede, vedtaget af FN’s generalforsamling i december 1993. FN standardreglers fokus på tilgængelighed i en klart defineret ligestillings sammenhæng har inspireret til udviklingen af Design for Alle filosofien, som blev et almindeligt anerkendt begreb for European Institute for Design and Disability på den årlige generalforsamling i Barcelona i 1995.

Lignende begreber er udviklet sideløbende i andre dele af verden. Amerikanerne har med Americans with Disabilities Act bidraget til udviklingen af ”Universal Design”, medens begrebet ”Inclusive Design” stammer fra Storbritannien.

I dag er der en voksende anerkendelse af at planlægning og Design for Alle er nødvendige elementer i en proaktiv strategi for en bæredygtig udvikling.

European Institute for Design and Disability vedtager derfor følgende deklARATION på sin årlige generalforsamling i Stockholm den 9. maj 2004:

I Europa er menneskets mangfoldighed med hensyn til alder, kultur og evner større end nogensinde. Vi overlever sygdomme og skader og lever med nedsat funktionsevne i højere grad end tidligere. Verden af i dag er kompleks, men vi har skabt den og har derfor muligheden for - og ansvaret for - at basere vores design på princippet om alles deltagelse (inclusion).

Design for Alle er design for menneskelig mangfoldighed, social deltagelse og lighed. Denne holistiske og innovative indgangsvinkel udgør en kreativ og etisk udfordring for alle planlæggere, designere, virksomheder, administratorer og politiske ledere.

Målet med Design for Alle er at give alle personer lige mulighed for at tage del i alle aspekter af samfundet. For at nå dette mål skal de fysiske omgivelser, hverdagsgenstande, service, kultur og information – kort sagt, alt hvad der er skabt af mennesker for mennesker – være tilgængeligt og anvendeligt for alle i samfundet og modsvare den øgede menneskelige mangfoldighed.

Design for Alle indebærer en bevidst brug af analyse af menneskers behov og ønsker og kræver brugerinvolvering i alle stadier af designprocessen.

European Institute for Design and Disability opfordrer derfor regeringer, europæiske institutioner, nationale, regionale og lokale myndigheder og fagfolk, virksomheder og sociale aktører til at tage alle de nødvendige skridt for at implementere Design for Alle i deres politikker og handlinger.

Vedtaget den 9. maj 2004 ved European Institute for Design and Disability's årlige generalforsamling i Stockholm.

Oversat af Design for Alle.dk, juni2005